

't Blaaike

50 jaar!

1971 - 2021

Verschijnt iedere 14 dagen in geheel Wintelre

't Blaaike

50e jaargang nr. 7, week 13 (27 maart)

Met in deze uitgave onder meer:

- Voorjaar
- Duofietsen weer van start
- Hallo Klepbroeken

De volgende uitgave (nr. 8) verschijnt
In week 15 (10 april)

Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 2 april voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

't BLAAIKE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre

Reknr. NL76 RABO 0158102770

E-mail blaaike@rosdoek.nl

Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 2052587

REDACTIE

Ella Fonken
Doortje Spanjers
Cor Tholen
Riek Wouters
Mieke Quirijnen
Bert Bles
Jos Fonken
Tonny Tholen
Wim van Gerwen

PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE WEEKENDEN VAN 27 EN 28 MAART EN HET PAASWEEKEND VAN 2-3 EN 4 APRIL

In deze weekenden zijn er nog geen vieringen in onze kerk dat zijn, Palmzondag, de Goede Week en Pasen. Op Goede Vrijdag is het een geboden vasten en onthoudingsdag.

De kapel is iedere dag geopend voor een bezoekje of voor het laten branden van een kaarsje.

Er wordt weer een paasviering opgenomen in de kerk te Eersel. Die wordt uitgezonden op Kempen TV op eerste paasdag om 11.00 uur en op tweede paasdag om 10.00 uur.

Op zaterdag 27 maart kun je vanaf 12.00 uur een gewijd palmtakje afhalen in de kapel op het kerkplein.

Op zaterdag 3 april kun je vanaf 12.00 uur wijwater afhalen in de kapel.

Namens de parochie wensen we iedereen een Zalig Pasen.

Misintenties kun je doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de brievenbus op het kerkplein, kosten € 10.00.

*Medewerkers 't Blaaike
Wensen u fijne Paasdagen*

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle inwoners van Wintelre die daar een beroep op willen doen. (CP=Contactpersoon):

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.

CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689

Dagactiviteiten in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00 uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.

CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823

Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een creamiddag. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en creativiteit. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007

De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van mantelzorgers. CP: Hannie Vosters T. 2052526

De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205

Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur. CP: Adrie Franken T. 2055205.

De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van der Bruggen T. 2051521 of 0644934465

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760

Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000 boeken. Openingstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur en met openingstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten. Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP. CP: Anny van Asten T. 2051454.

Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen. CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654

Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten kunnen zich melden bij de contactpersonen. Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot www.eerselvoorelkaar.nl Contact: Werkgroep Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email: marjageven@gmail.com



KOM JIJ SAMEN HET VERSCHIL MAKEN?

We zijn op zoek naar enthousiaste hulpkrachten!
Voor de dinsdag/donderdagmiddag en avond en de
zaterdagmiddag/avond.
Voor de vulploeg, kassa en de versafdelingen.

Wil jij veel leren?
Doorgroeien?
De handen uit de mouwen steken?
En werken in een gezellig team?

Dan komen we graag met je in contact!
Vraag in de winkel naar Ron, of stuur je sollicitatie naar:
tholen.wintelre@coop.nl

Tot snel!

HALLO KLEPBROEKEN

Wat hebben wij carnaval ontzettend gemist. U ook? Helaas
leven we steeds in een onzeker tijd maar hopelijk gaan we
langzaam weer naar het nieuwe "normaal". Daarom
willen we langzaam weer beginnen met trainen voor het
nieuwe seizoen.

Lijkt het jou nou leuk om bij de dansmarietjes te komen
dansen? En ben jij 4 jaar of ouder?

Meld je dan aan voor 09-04-2021 via e-mailadres
debabellaarsjes@hotmail.com en dan nemen wij z.s.m.
contact met je op!

Leidsters de Babellaarsjes

TE ZIEN BIJ KEMPENTV:

Dementie, mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid

Aflevering 4: De mantelzorger

In de vierde aflevering wordt de mantelzorger besproken.
Nederland telt ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers, daarvan
helpen 830.000 mensen langer dan drie maanden en meer
dan 8 uur per week.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten
en hulpbehoevenden door naasten:
[Familieleden](#), [vrienden](#), [kennissen](#) en [buren](#). Kenmerkend is
de reeds bestaande persoonlijke band tussen de
mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om
langdurige zorg die onbetaald is.

Mantelzorg kan zowel ouderen als jongeren omvatten.
Ouderen en of jongeren met een beperking. Denk
bijvoorbeeld aan het helpen met medicijngebruik, de was
doen, helpen met zich wassen en aankleden, boodschappen
doen en het eten klaarmaken, samen op controle/ bezoek in
het ziekenhuis, de administratie bijhouden en ga zo maar
door.

Uitzending: **Woensdag 24 maart**

BLOEMETJESMARKT BIJ DE COOP!

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 april organiseren we een
exclusieve bloemetjesmarkt.
Speciaal voor Pasen!
Volop tulpen, boeketten, Paasstukken en nog veel meer, bij
de entree van uw Coop verkrijgbaar.
Beleef het voorjaar, proef de sfeer bij uw Coop en kom
gezellig langs!

WARME SFEER EN HÉÉL LEKKER ETEN

Restaurant Vèssumse Hoeve opent deuren en terras zodra het kan als het aan ons ligt, gaan de deuren van restaurant 'Vèssumse Hoeve' morgen – nee vandaag – nog open. we zijn er klaar voor, het enthousiasme is groot, de kaart samengesteld, het personeelsbestand op orde. Gas geven, gasten ontvangen en vooral heel veel mensen culinair laten genieten: dat is het doel.

We kunnen niet wachten om te beginnen. We kijken met spanning naar de volgende persconferentie en meteen als het mag, kunnen wij open.

Inrichting

we hebben de tijd genomen voor de verbouwing van de zaak. We hebben heel veel aangepakt: de vloer, de muren en natuurlijk de inrichting. Een oud-collega van me kwam kijken, hij is nu 52 en had als leerling stage gelopen bij De Vaesheimer Hoef, wat lang geleden de naam van deze zaak was. Hij herkende alles nog, zelfs de apparatuur in de keuken. Alles functioneerde nog prima maar wij vonden het tijd voor een rigoureuze opknapping en hebben alles nieuw aangeschaft."

Sfeer

De zaak is één geheel maar toch heel makkelijk op te delen. We hebben het restaurant en het cafégedeelte – 't Huifke - waar je een leuk feestje kunt geven of kunt gaan zitten voor een naborrel na het diner. Op zondagmiddag zetten we daar het voetballen op, gezellig samen naar de wedstrijd kijken. Kwestie van voorkeur maar waar je ook zit, je krijgt als klant dezelfde waardering en lekker eten."

Kaart

De koks die voor het eten zorgen, werken al lang voor Ronny en Joyce. Ze weten wat we onze gasten willen geven en denken mee in het samenstellen van de kaart. We zitten in het middensegment met verrassende gerechten die je niet overal ziet. We willen ons onderscheiden maar wel voor

een betaalbare prijs. Het is altijd een leuke uitdaging om zo de kaart samen te kunnen stellen dat er voor iedereen wat lekkers op staat. Uiteraard is ook aan de mensen gedacht die geen vlees eten. Ik herinner me de beginjaren dat we in de horeca werkten, dat we standaard een omelet met groenten bakten voor die enkele vegetariër. Inmiddels staat er een mooi aanbod vegetarische gerechten op de kaart."

Samenwerking

Koop lokaal is een principe dat we in ere houden. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk lokaal in te kopen want we weten hoe belangrijk het is om elkaar als ondernemers in de regio te steunen. Dat doen we niet alleen met de koop van verse producten maar ook zoeken we de samenwerking op met collega's. We zijn bezig met het samenstellen van nieuwe wandel- en fietsroutes en zoeken daarvoor contact met andere horecazaken waar wandelaars of fietsers even aan kunnen leggen. We weten dat veel mensen het leuk vinden om een soort culinaire dag te beleven waarbij ze op verschillende plaatsen uit kunnen rusten met een lekker drankje of gerecht."

Take-away

Kennismaken met de Vèssumse Hoeve kan al. We hebben een 'Take-away'-kaart gemaakt. Die we iedere 2 weken vernieuwen. Ik moet erbij zeggen dat deze gerechten straks niet op de kaart komen maar we wilden toch alvast onze toekomstige gasten een voorproefje geven en onszelf presenteren. Voor wandelaars en fietsers is een coffee-to-go met een lekkere punt appeltaart te krijgen.

Kom langs

We kunnen niet wachten om onze gasten te ontvangen en hopen dan ook dat we heel snel aan de gang mogen. Lekker in het zonnetje op ons vernieuwde terras, met een heerlijk speciaal biertje erbij, een borrel met collega's, een gezellige lunch met een vriend of vriendin, koffie tijdens de fietstocht of een heerlijk diner; kom langs en laat je verrassen door de chefs en in de watten leggen door de bediening. We zijn voorlopig zes dagen in de week geopend,

op dinsdag zijn we dicht. Je bent elke dag welkom; de keuken is open tussen 10.30 en 21.00 uur, in de zomermaanden een half uurtje later. Er is nog ruimte voor een chef, dus ben je enthousiast over het concept en kun je koken, solliciteer dan gerust. Wie weet mag jij voortaan koken tussen de oude meesters en elke dag de gasten verwennen met heerlijk eten in een sfeervol restaurant. Vèssumse Hoeve is te vinden aan Driehuizen 3 in Vessem. Graag tot ziens!

Ondanks eerdere vermeldingen :

Bestellen alleen telefonisch 06-53646445 of of 4997592072

*Like onze facebook en Instagram voor alle laatste
nieuwjes !!!!*

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!!!

Tot snel 😊

Ronny en Joyce de Jong

BEDANKT

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun, de bezoeken en de vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen en ons enorm hebben geholpen bij het overlijden van mijn man en (schoon)vader

Martien van Erp

Ans van Erp-Sanders
Pieter en Diane



WE GAAN WEER FIETSEN!

Als alles gaat zoals we verwachten gaan we vanaf 1 april weer fietsen. Voorlopig met 1 persoon per riksja, maar we gaan naar buiten!

U kunt de ritten boeken op onze website.

We kunnen wel versterking gebruiken bij de koetsiers. Meer mensen willen,

zeker nu, weer genieten van een fijne fietstocht. Om niet steeds een beroep op dezelfde koetsiers te moeten doen is het fijn als er meer fietsers bij komen. Heeft u een dagdeel in de week tijd om een fietstochtje te kunnen maken met iemand die u daar heel dankbaar voor is?

U kunt dan contact opnemen met stichting "Hee Gaode mee?"

www.heegaodemee.nl of heegaodemee@gmail.com

ZE MOGEN WEER

ONZE KOEIEN GAAN WEER NAAR BUITEN

Zondag 28 maart a.s. om 11.00 uur doen we de staldeuren weer open.

Er is een oud gezegde: 't vurjoar in de kop. Voor de meesten van ons geeft dat een goed gevoel. Of het nu de tuin is, de nestelende vogeltjes, de kiemende bloemen, koeien buiten, of door de langere dagen en meer zon: laat het voorjaar maar komen!

Voor de mensen die "koeien buiten" mee willen maken, u bent welkom vanaf 10.30 bij Hoeve de Nachtegaal.

(Merenweg 1, Wintelre)

Uiteraard vragen we u om de corona maatregelen in acht te nemen.



Kleur mee en maak kans
op 1 minuut gratis winkelen!

Als ouder/verzorger geef ik toestemming voor het gebruik van de gegevens op deze strook bij het winnen van een prijs voor de kleurplaatactie.

Naam _____
Handtekening _____

Naam: _____ J / M

Leeftijd: _____

Adres: _____

Tel.nr.: _____

*graag afknippen bij de stippellijn en beide formulieren inleveren in de winkel

DUO FIETSEN

Hogere temperaturen hebben de sneeuw en het ijs weer verjaagd. Stilaan gaan we op weg naar Pasen. Het wordt warmer en we zien de zon regelmatig en de dagen worden langer.

Onze Duo fietsen krijgen hun jaarlijkse onderhoud. De spatschermen worden weer geplaatst.

We kunnen weer met de duo fiets op pad.

Natuurlijk wel volgens de regels die het corona-virus ons voorschrijft.

Het vorige jaar heeft dit ook goed gewerkt dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit nu ook weer lukt.

Vanaf Pasen willen we weer voorzichtig opstarten. We gaan de wijde omstreken en omgeving van Vessem en Wintelre weer verkennen. Kijken wat er weer veranderd is in onze dorpen. Er is ondanks alles toch veel wel doorgegaan en veranderd. Nieuwe woningen, nieuwe paden, een nieuwe brug, wegen bij het vliegveld en staat er wel of geen water in het Ouw Meer, enzovoort.

De natuur komt weer tot leven. Het grauwe en grijze wordt groen en vol kleur.

Vooraf onze ouderen zijn noodgedwongen veel thuis geweest. Ze kunnen er weer even uit en dat alles bekijken. Het duo fietsen initiatief is bedoeld voor inwoners van Vessem en Wintelre die zelf niet meer kunnen of niet meer durven te fietsen. Laat het ons dus weten als je tot die groep behoort of als je iemand kent waar dit voor zou gelden.

Dit is hoe we het praktisch aanpakken:

Op vier dagdelen in de week trekken er twee vrijwilligers op uit om twee steeds wisselende gasten enkele aangename uren te bezorgen. Je mag meetrappen als je dat kan maar je mag ook stil genieten.

Op de fiets zitten sterke accu's die het voor de vrijwilligers extra makkelijk maken om vooruit te komen. Vanwege de regels vanuit de overheid kunnen de vrijwilligers nu niet helpen bij het opstappen en afstappen van de fiets. Hier dient rekening mee gehouden te worden. Bovendien geldt natuurlijk als er ziektesymptomen zijn je gevraagd wordt om thuis te blijven. Het vaccin zal natuurlijk zeker onze ouderen helpen om niet ziek te worden.

Onderweg rusten we ook even bij een van onze sponsors die een gratis kopje koffie of thee aanbieden. Nieuwe vrijwilligers of gasten mogen ook gerust een keer bellen om een proefrit te maken. En gasten uit Wintelre gaan steeds op pad met vrijwilligers uit Wintelre en voor Vessem geldt dit ook. Er is dus altijd een bekend gezicht.

Onze vrijwilligers staan te trappelen om eraan te beginnen. Wil je zelf ook als vrijwilliger meedoen, of wil je als gast mee? Laat het ons dus weten.

**Voor Vessem kun je je aanmelden bij Jan Henst
telefoon 0497-591247 of Kea Aalders 0497-591845.**

**Voor Wintelre kun je je aanmelden bij Annemiek van
Hersel 06-58793654 of Jan Heuveling 040-2052151.**

In Vessem fietsen we op dinsdagochtend en donderdagmiddag.

In Wintelre fietsen we op dinsdagmiddag en woensdagochtend.

Op zaterdagmiddag fietsen we met de bewoners van de Bolle Akker en Groenendaal.

Duo Fietsen Vessem e.o. Afdeling Wintelre
Het bestuur

VOORJAAR

Je zult het zo niet zeggen maar jawel hoor hij komt eraan; de lente.

Peter Munink zei het toch al; Elke week krijgen we er een half uur zonlicht bij.

Dus heb ik intussen mijn man al op aankomend tuinwerk gewezen.

Nog even en je ziet eksters en duiven met takjes sjouwen om hun nest te bouwen.

Maar vorige week zag het daar toch echt niet naar uit.

Fikse regenbuien en veel wind, koude wind, afgewisseld met af en toe zon. En in de verte hoorde je nog het gerommel van onweer.

Zaterdag had mijn man zoals zo velen in de straat, dozen met oud papier aan de straatkant gezet. En toen de papierwagen kwam aanrijden steeg mijn waardering voor die vrijwilligers die erachteraan liepen om het kletsnatte papier te verzamelen.

Ik zag een stoere meid de twee volle dozen papier, die manlief na twee keer op en neer lopen opeen had gestapeld, in één keer oppakken.

Misschien een bijkomend voordeel dat het gewicht van natte kranten beduidend hoger is, of wordt oud papier tegenwoordig op inhoud afgerekend?

Intussen hebben wij als brave burgers onze stem weer laten gelden.

En terwijl ik die enorme kandidatenlijst dichtvouwde en in het gleufje liet glijden kreeg ik de neiging om heel hard en luidkeels te gaan zingen. Niet alleen omdat het zo stil was in de Rosdoek, maar hoe vaak hebben we de laatste tijd niet gehoord dat we ons moeten laten horen, onze stem gebruiken.

Het deed me denken aan heel lang geleden, toen ik als kind zo graag mijn stem liet horen.

Er werd bij ons thuis veel gezongen, vooral mijn moeder had een lieve en mooie stem en van haar leerde ik allerlei

liedjes. En dat waren niet alleen kinderliedjes maar echte grote mensen liedjes en die wilde ik graag aan iedereen laten horen. Maar de juffrouw van de derde klas vond dat ik geen stem had. Ze hield dan een grote vork omhoog, [een kleine gaffel] liet die op de rand van de lessenaar vallen en dan moest mijn stem diezelfde toon laten horen. Maar het lukte mij nooit om dat gezoem, of was het gebrom, na te doen. En toen later het tienerkoor in de kerk ging zingen mocht ik niet meedoen. Zelfs door de kerk werd ik geweigerd om mijn stem te laten horen. Maar als Nederlands staatsburger mocht ik mijn stem wel laten gelden. En dat deed ik dus. En tegen al die mensen die roepen dat hun stem toch niks uitmaakt en dus niet stemmen, zou ik zeggen; Laat het maar niet horen aan al die mensen op de wereld die hun stem zo graag willen laten klinken maar niet mogen. En al maakt één stem weinig verschil, en doet de politiek niet altijd wat ik wil. Toch geeft het mij een goed gevoel, te kiezen voor een strategie, een doel. Intussen weten we dat er in de nabije toekomst weinig of niks veranderen zal. Dus niemand kan zeggen dat ik mensen hier wil wijzen op hun stemgedrag. Maar ik wil toch zeggen dat er veel dingen zijn die me verbazen, ja zelfs deprimeren. Ja ik weet wel dat je dat juist niet moet doen. Het leven is toch al moeilijk genoeg. Ik verbaas me niet alleen over het grote aantal partijen dat op de kieslijst stond. Maar vooral over het grote aantal mensen die onzin en onwaarheden geloven. Ik verbaas me over al die betweters die op twitter en zelfs op tv en in kranten vrijwel zonder tegenspraak hun mening konden verkondigen.

Over mensen die roepen dat ze het democratisch recht hebben om gehoord worden. Vrijheid van meningsuiting noemen we dat, inderdaad, maar domheid en egoïsme is niet gelijk aan kennis en deskundigheid. Soms kunnen we misschien beter oordopjes in plaats van mondkapjes dragen. Dan hoeven we die onzin niet te horen. Sorry, ben ik nu toch bezig om de stemming van mensen te beïnvloeden?

Mien du Poes

"ADOPTER" EEN VERGETEN INDISCHE-NEDERLANDER

hoogbejaarde Indische-Nederlanders in Indonesië in armoede

Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1945 mochten vele gezinnen Nederland niet in. Nederland weigerde duizenden Indische gezinnen uit de oud-kolonie op te nemen.

Ze zouden niet over de juiste identiteitspapieren beschikken, door de Japanse bezetting waren ze die kwijtgeraakt. Gedwongen namen ze het Indonesische staatsburgerschap aan. Recht op pensioen hebben ze niet. "Nederland heeft ons laten stikken", vinden ze.

De regering in Den Haag stelde vanaf 1945 een rem op de migratie naar Holland. Nederland, dat zelf aan het bijkomen was van de oorlog, beweerde niet voldoende opvangplekken te hebben. Bovendien heerste de opvatting dat voor iemand die in Nederlands-Indië was geboren en zodanig was

vergroeid met het land en de cultuur, het te moeilijk zou zijn om in het koude Holland te wennen. Wat de regering niet begreep, was dat Indische Nederlanders zich verbonden voelden met het vaderland. In de kolonie waren ze naar Nederlandse scholen geweest, ze spraken de taal en ze kenden sinds hun geboorte onze cultuur.

De stichting Teman Teman Sehati uit Arnhem zet zich al jaren in voor de in Indonesië achtergelaten Nederlanders met als motto: beter 1% hulp dan 100% medelijden. Maandelijks krijgen ze IDR600.00,-- (€ 35,--) voor noodzakelijke kosten en vanwege corona een levensmiddelenpakket t.w.v. € 25,-- In samenwerking met Teman Teman Sehati willen wij de vergeten Indische-Nederlanders financieel steunen.

UW STEUN IS WELKOM: U kunt op 2 manieren helpen:

1. Door een van deze mensen te adopteren voor minimaal € 15,-- per maand. Wij informeren u dan regelmatig over het wel en wee van betrokkene.
2. Een incidentele bijdrage te storten op NL29RABO 0177062266 stichting Harapan met vermelding TEMAN.
Wilt u een van de vergeten Indische Nederlanders adopteren? Stuur 'n email naar stharapan@hotmail.com of bel 06-18618903 Jos van der Heijden, voorzitter.

VERGADERINGEN DORPSRAAD

Woensdag 24 maart

Donderdag 22 april

OPENINGSTIJDEN COOP THOLEN!

Vanaf maandag 29 maart zijn we voortaan maandag t/m zaterdag, geopend t/m 20 uur!
Elke zondag zijn we geopend van 10.00 uur t/m 17.00 uur. En dat moet gevierd worden!
Bij besteding van 15 euro of meer aan boodschappen, mag u van 29 maart t/m 3 april, tussen 18 en 20u, een draai geven aan het reuzenrad bij de kassa!
Maak kans op leuke prijzen.

Voor de kinderen zit er in het midden van 't Blaaike een leuke kleurplaat.

Wie kan het mooiste kleuren/versieren? We geven maar liefst 3x 1 minuut gratis winkelen weg!

Binnen de leeftijdscategorie:

4-6 jaar

7-9 jaar

10-11 jaar

Dus heb jij altijd al eens gedroomd van 1 minuut gratis winkelen? Dan is dit je kans!
Lever uiterlijk 2e paasdag je kleurplaat in bij de kassa, en wie weet ben jij de winnaar.

Tijdens de Paasdagen hebben we gewijzigde openingstijden.

1e Paasdag, 4 april

10.00 uur t/m 17.00 uur

2e Paasdag, 5 april

10.00 uur t/m 17.00 uur

GEEF OOK BEDRIJFSKLEDING EEN 2E KANS:

Laat van bedrijfskleding (met logo) bijvoorbeeld een wandkleed, tassen of kussentjes maken. Zelf een idee? Laat het weten, dan kijken we of het uitvoerbaar is. Zo wordt het gerecycled en houd je er duurzame producten met bedrijfsimago aan over!

Van de prikkelarme kleding heb ik nu in mt 104 t/m 164 pasmodellen liggen, zodat we gemakkelijk de juiste maat kunnen vinden en gewenste aanpassingen kunnen maken.

Ben je nog op zoek naar een fijne spijkerbroek? Ik heb er superveel binnen gekregen, in elke maat wel wat en een deel (zo goed als) nieuw. Kom eens passen, wie weet zit er iets voor je tussen. Verder heb ik kleding in huis van mt 50 (baby) t/m XXXL, dus voor ieder wat wils.

Heb je nog een leuke trui, die te klein is geworden? Laat er een strook van passende stof tussen zetten en je kunt 'm weer aan! Of wil je wasbare mondkapjes, verband of wattenschijfjes (van gerecycled katoen)? Bel me gerust; 0657286351/ 040 205 3270.

Inleveren van 2e hands kleding mag nog steeds; ik sorteer het allerbeste (zoveel als ik kan bewaren), effen katoenen shirts bewaar ik voor hergebruik en de rest breng ik naar de voedselbank in Bladel, waar ze het laten meenemen door de klanten. Als het daar blijft hangen gaat het uiteindelijk in hun kledingcontainer waar ze een kiloprijs voor krijgen. Het komt dus altijd goed terecht!

Vriendelijke groet van Winanda van de Sande, Slikdijk 3, Wintelre.

Agenda



13 juni	MTB-toertocht.
6 t/m 9 juli	Avondwandelierdaagse
6-7-8 augustus	Dorpszeskamp
25 september	Kwisavond Wenterse Kwis
8 oktober	Uitslagavond Wenterse Kwis

AFVALKALENDER

30 mrt

PMD-GFT-Restafval

13 apr

PMD-GFT-afval

OUD PAPIER HIER...

10 april brengen

8 mei ophalen

12 juni brengen

**Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis**