

't Blaaike

50 jaar!

1971 - 2021

Verschijnt iedere 14 dagen in geheel Wintelre

't Blaaike

50e jaargang nr. 10, week 18 (8 mei)

Met in deze uitgave onder meer:

- Boek "Vogels in Nederland"
- Het andere wonen
- H. Willibrorduskerk 90 Jaar

De volgende uitgave (nr. 11) verschijnt
in week 20 (22 mei)

Inleveren kopie voor deze uitgave voor:
Vrijdag 14 mei voor 19.00u per mail
Of in de brievenbus: Aangelag 26
Bij voorkeur per mail

't BLAAIKE

Kerkstraat 10
5513 AP Wintelre

Reknr. NL76 RABO 0158102770

E-mail blaaike@rosdoek.nl

Voor inlichtingen of klachten
Cor Tholen 2052587

REDACTIE

Ella Fonken
Doortje Spanjers
Cor Tholen
Riek Wouters
Mieke Quirijnen
Bert Bles
Jos Fonken
Tonny Tholen
Wim van Gerwen

PAROCHIEBERICHTEN VOOR DE WEEKENDEN VAN 8/9 EN 15/16 MEI

Er zijn nog geen veranderingen voor de komende weekend vieringen.

Pastor Stefan Schevers (45 jaar) is benoemd als lid van het pastorale team.

Met ingang van 1 juni begint pastor Stefan Schevers aan zijn nieuwe taak in onze H. Willibrordusparochie.

Als er nieuws is kunt u dat altijd lezen in de Hint en op de website: parochieeersel.nl

In de meimaand kunnen we eens een keer extra in de kapel binnen lopen voor bezinning of het opsteken van een kaarsje.

Misintenties kunt u doorgeven tot donderdagmorgen 9.00 uur in de brievenbus op het kerkplein. Kosten € 10.00.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, ons mammië, dochter en schoondochter.

De vele kaarten, bezoeken, bloemen en appjes hebben ons heel erg gesteund.

Arie, Mariska en Teun van Loon
Familie van Loon
Familie Roos

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT WINTELRE (VsW)

Het VsW heeft het volgende aanbod voor alle inwoners van Wintelre die daar een beroep op willen doen. (CP=Contactpersoon):

De Antennegroep heeft een belangrijke signalerings-functie op het gebied van Zorg en Welzijn binnen het dorp.

CP: Riny Reniers T. 2051811 of 06-42393689

Dagactiviteiten in Kempkeshof op dinsdag van 10.00 – 14.00 uur. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en lunch.

CP: Wim ten Boske T. 2055133 en Elly Leermakers T. 2053823

Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur een creamiddag. Nadruk ligt op contact, gezelligheid en creativiteit. CP: Sjan van der Heijden T. 2052007

De Vrijwilligerspool is vooral gericht op het ondersteunen van mensen met een beperkt sociaal netwerk en/of het ontlasten van mantelzorgers. CP: Hannie Vosters T. 2052526

De Klussendienst is vooral gericht op klussen in en rond het huis. CP: Adrie Franken T. 2055205

Repair Café repareren met ondersteuning van vrijwilligers. Elke laatste woensdag van de maand in de Rosdoek van 9.00 – 12.00 uur. CP: Adrie Franken T. 2055205.

De Vervoersdienst is er voor dorpsgenoten die zelf geen vervoer kunnen regelen naar o.a. ziekenhuizen, artsen, tehuizen en andere zorgverleners. Zo mogelijk ten minste een dag van tevoren contact opnemen. CP: Wim ten Boske T. 2055133 of 0652374525 en Mars van der Bruggen T. 2051521 of 0644934465

De Maaltijdenbezorging organisatorisch ondergebracht bij Joriszorg. Bezorgt maaltijden bij dorpsgenoten die zich daarvoor opgegeven hebben. CP: Ad Hoeks T. 2051760

Bibliotheek in Kempkeshof met het mooie aantal van ongeveer 2000 boeken. Openingsstijden zijn: Dinsdag van 15.00 – 16.00 uur en met openingsstijden van de recreatiezaal van Kempkeshof i.v.m. activiteiten. Tijdens de lock-down is afhaal mogelijk, neem vooraf contact op met CP. CP: Anny van Asten T. 2051454.

Stichting Duofiets verzorgt fietstochten voor mensen die zelfstandig niet meer in de gelegenheid zijn om te gaan fietsen. CP: Annemiek van Hersel T. 2826058 of 0658793654

Vrijwilligers die interesse hebben in bovengenoemde activiteiten kunnen zich melden bij de contactpersonen. Zoekt u vrijwilligerswerk buiten Wintelre of zoekt u hulp via een vrijwilliger van buiten Wintelre, u kunt zich dan wenden tot www.eerselvoorelkaar.nl Contact: Werkgroep Zorg en Welzijn/ Vrijwilligerssteunpunt Wintelre: email: marjaeven@gmail.com



BOEK: VOGELS IN NEDERLAND

Hallo allemaal. Heb jij dit boek ook gekregen van de postcode loterij? Ga je dit boek niet bewaren?

Dan zou ik het heel fijn vinden, als ik het bij jou op mag komen halen. Ga ik met die boeken, lotgenoten verrassen die palliatief behandeld worden

Mijn telefoonnummer: 06-22659243

Hartelijke groet Anja Das

OUD IJZER - GILDE NIEUWS - OUD IJZER

Op zaterdag 15 mei 2021 wordt er weer oud ijzer ingezameld door het Gilde van Onze lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus uit Wintelre.

In verband met de huidige regelgeving door de regering en het RIVM moeten wij ons ook houden aan de CORONA regels, dus leg het zoveel mogelijk aan de weg zodat het contact onderling beperkt blijft.

Wij beginnen om 09:00 uur met het rijden van de rondes. Accu's mogen wel meegegeven worden.

Heb je grotere stukken die je niet aan de weg kunt leggen en die je toch mee wilt geven laat het dan even weten op een van de nummers:

06-30083496 of 06-22929780 of 06-51598958

Gelieve GEEN koelkasten, diepvriezen en autobanden mee te geven, deze kan men gratis afleveren bij de milieustraat in Eersel.

Het gilde dank u nu al voor uw medewerking.

HET ANDERE WONEN (Wintelre)

Arno van den Berg
Bestuurder



Het Andere Wonen omvat kleinschalige projecten van geclusterd wonen in de wijk voor mensen met geheugenproblemen of een andersoortige zorg- of hulpvraag.

Wonen met elkaar in combinatie met servicegerichte dienstverlening en zorg op maat.

De bewoner huurt de woning van Het Andere Wonen. Zo houden bewoners zelf de regie en kunnen langer zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. De sociale contacten blijven behouden. Hobby's en andere activiteiten worden zoveel mogelijk behouden. Biljarten of een kaartje leggen: het kan allemaal doorgaan.

Ook kan men hier als echtpaar samen blijven wonen, wat in de huidige intramurale woon-zorgcomplexen niet mogelijk is.

De dagelijkse leiding van een vestiging van Het Andere Wonen is in handen van een (zorg) ondernemerspaar. Zij wonen zelf ook in de vestiging.

Door te werken met een eigen zorgteam, onder toezicht oog en leiding van het ondernemerspaar, zorgt Het Andere Wonen voor veiligheid, herkenbaarheid en 24/7 beschikbaarheid van zorg.

Een vestiging van Het Andere Wonen bestaat uit 16-20 volwaardige appartementen en één of twee gemeenschappelijke ruimtes voor activiteiten en ontmoetingen. Daar bieden we persoonlijke zorg om continu het welzijn van onze bewoners te bevorderen. Zo streven we naar zoveel mogelijk regie voor de bewoners. Door toepassing van domotica hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt.

Het Andere Wonen biedt mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag een nieuwe vorm van wonen. Naast de dagelijkse zorg biedt Het Andere Wonen diverse diensten, activiteiten en services aan die men naar eigen behoefte en naar eigen keuze af kan nemen. Denk hierbij aan verstrekken van maaltijden, een boodschappenservice, schoonmaak, de was doen, honden uitlaatservice etc. Alles is bespreekbaar en we zoeken samen naar de perfecte oplossing, zodat een bewoner het beste uit de dag kan halen.

Het Andere Wonen is een zorgonderneming gebaseerd op een franchiseformule. We bieden dus zorgondernemers en medewerkers een mooie nieuwe uitdaging in de zorg. Het Andere Wonen gaat deze wooncomplexen opzetten binnen heel Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat Het Andere Wonen voorziet in een behoefte. Er is veel vraag naar woonruimte met ondersteuning in zorg binnen handbereik en die vraag neemt de komende decennia alleen maar toe. Het Andere Wonen richt zich met name op de categorie mensen die zorg nodig hebben met een inkomen onder of net boven de sociale huurinkomensgrens. Dit omdat in deze segmenten de vraag groot en het aanbod klein is.

Op dit moment zijn er vijf vestigingen operationeel. In 2016 werd de eerste vestiging "De Compagnie" geopend in 's-Hertogenbosch West. Vervolgens is een vestiging geopend in Schijndel. In september 2020 is de derde vestiging geopend in Waalre. Onlangs is de vestiging "Zilverpoort" geopend als tweede vestiging in 's-Hertogenbosch en ook in Vinkel openden wij een vestiging.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe vestigingen in ontwikkeling in Moergestel, Klimmen, Heusden (gem. Asten), Leeuwarden, Geleen, Sittard en Brunssum.

We kijken naar Het Andere Wonen als een ontzettend mooi concept, dat absoluut voldoet aan een behoefte en nog lang niet uit ontwikkeld is.

Voor Wintelre is de pastorie en de voormalige Rabobank in beeld. Achter de pastorie komen dan 8 wooneenheden.



In de pastorie komt een beheerderswoning en een gemeenschappelijke ruimte. In het koetshuis van de pastorie komt een woning. In de voormalige Rabobank komen 8 wooneenheden met een gemeenschappelijke ruimte. Het wachten is op de gemeente Eersel waar de plannen ter goedkeuring zijn aangeboden.

TE ZIEN BIJ KEMPENTV:

Dementie, mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid

Wat nu, hoe ga ik met mezelf om als patiënt?

Op 5 mei, (afl. 7) kijken we naar hoe de patiënt zelf met zijn/haar dementie omgaat.

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie: één op de drie vrouwen, één op de zeven mannen. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In Nederland leven anno 2021 ongeveer 280.000 mensen met dementie.

1931-2021: H. WILLIBRORDUSKERK WINTELRE 90 jaar

Op 1 augustus 1929 werd Antonius van der Heijden uit Vught benoemd tot pastoor in Wintelre. Hij nam het initiatief tot het bouwen van een nieuwe kerk. De in 1822 gebouwde kerk was veel te klein, er werd gezegd: "als ze er ingaan, gaan ze er niet in, als ze er niet ingaan, gaan ze er wel in." De ingang van deze kerk was via de in 1858 gebouwde toren, op de plaats waar nu de Pietà staat. De kerk werd aan de bestaande toren gebouwd. Op 5 december 1930 was de aanbesteding voor fl. 42.450. -- (€ 19.262,97 !!). Architecten waren de heren Vermeulen uit Nijmegen en van der Heijden uit Vught, aannemer van Gerwen/Veraa uit Eersel. De Wintelrese boeren verrichtten het grondwerk in de periode 9 december tot maart 1931. In totaal werd 1000m³ zand uitgegraven en 1500m³ zand ingereden. Het zand werd gehaald door transportbedrijven Piet van Loon en Harry Heijmans voor fl. 975,-- vooraan in Vessem. Op 14 april 1931 werd officieel de eerste steen gelegd. (zit vooraan links in de kerk).

De kerk zou in eerste instantie zonder gewelf worden gebouwd. Omdat de parochianen dat niet zo mooi vonden schonk Jan Mollen fl. 1900,-- om een gewelf te kunnen aanbrengen. De uiteindelijke kosten bedroegen inclusief meerwerk fl. 59.181,89. Voor de bouw van de kerk werd nog ontvangen:

1. van de hele parochie fl. 20.000, --, 2. Jan Mollen fl. 10.000, --, 3. Frans Lathouwers fl. 7.000, --, Verder nog van Jan Mollen fl. 1.400,-- voor 2 communiebanken, fl. 210,-- voor 6 koperen kandelaars en fl. 500,-- voor de Pietà. Piet Oosterbosch betaalde de doopvont fl. 800,--. Het raam van Christus Koning werd geschonken door de Eerw. Heer Goyaerts, regent van het klein seminarie. Verder nog een extra financiële bijdrage van Piet Oosterbosch, Jan en Hendrik van de Ven. Het Angelusklokje werd geschonken door de aannemer.

De kerk werd ingezegend op 8 december 1931 en geconsacreerd op 4 juni 1934. De oude kerk werd afgebroken in 1932, de linker sacristie bleef staan en is nu in gebruik als kapel. (bron: boekje EEN VIJFTIG JARIGE KERK; een kijkje in haar voorgeschiedenis

1981 door Jo van de Biggelaar en Jos van der Heijden. Krantenberichten: Koninklijke Bibliotheek/Delpher/Kranten)



MUZIEK IS VOEDSEL VOOR DE LIEFDE, DUS SPEEL

Dat is een uitspraak van de schrijver William Shakespeare. Wie kent hem niet. Maar muziek is niet alleen voedsel voor de liefde maar voor ons aller welzijn. Het laat mensen dansen, zingen en uitbundig proosten op het leven. Al moeten we dat laatste nog even uitstellen. Soms hoor ik in mijn buurt iemand op een trompet spelen, nou ja, het klinkt als een trompet. En ik ben niet de enige die daar met plezier naar luistert. Onze hond Bassie gaat er dan goed voor zitten, en het zal

wel verbeelding zijn, maar soms lijkt het alsof zijn kop met de muziek meebeweegt. Ja onze Bassie heeft gevoel voor muziek.

Toen ik vroeger naar blokfluit-les ging en buiten wat zat te tuuteren, ging de hond van de burens ook zitten. Maar in plaats van met zijn kop te wiegen begon hij luidkeels te janken.

Nou ja, het was misschien ook om te janken.

Toch heb ik altijd bewondering gehad voor muzikanten. Ik weet nog hoe idolaat ik was toen een knul uit mijn buurt op zijn koperen instrument 'The last post' speelde.

Toen hij later de Radetzky-mars liet horen zei mijn vader dat dat 'vuile' muziek was.

Die deed hem aan de oorlog denken toen Duitse soldaten door de straten marcheerden.

Aan muziek kleven vaak gedachten die je altijd en overal met je meedraagt. Zo heb ikzelf mooie herinneringen aan de muziek waarop wij leerden dansen of voor het eerst naar de bioscoop gingen. Nog zie ik Slim Withman bij het graf van zijn geliefde 'O Rose Mary I love you', zingen. Al verstond ik toen weinig van die tekst, beeld en melodie lieten het zweet over mijn rug lopen.

Vooral in deze tijd zonder muziekevenementen luister ik graag naar muziek.

Maar nu mijn cd-speler het begeven heeft zal ikzelf moeten zingen. Helaas, dat kan ik mijn omgeving niet aandoen, dan begint onze Bassie zelfs te janken.

Op koningsdag liet de harmonie ook niks van zich horen. Zelfs geen serenade voor een gedecoreerde dorpsgenoot.

En op de bevrijdings-dag zal er ook geen muziek klinken. Maar gelukkig schijnt er licht aan het einde van de tunnel; men is bezig om in de Rosdoek een muzikaal evenement te organiseren. En ze zijn nog op zoek naar muzikanten en zangers om hieraan mee te doen.

Hopelijk stelt men niet te hoge eisen en legt men de lat niet te hoog. Want geloof me; de mate van genieten is niet afhankelijk van een foutloze uitvoering.

Ik hoef geen optreden van alom bekende of professionele muzikanten. Maar een gewoon orkest en zangers zou mooi zijn.

Ik denk altijd nog met plezier aan die smartlappenavonden van de Guld. Dan hoor ik een begeleidend orkestje steeds trager spelen omdat de zanger het tempo niet kan bijbenen. Dan zie ik iemand worstelen met de lange tekst van Kleine Greetje uit de polder. En als hij zijn papier laat vallen kan hij niet meer vinden waar hij gebleven is, dus begint hij maar weer van voor af aan. Of die zanger bij wie je telkens, als hij zijn mond iets te lang openhoudt, zijn bovengebitt naar beneden ziet vallen.

Nee dit was geen voor de gek houden of afrekenen op prestatie en kunde. Maar puur genieten van mensen met een hobby, een liefhebberij die we samen delen.

Shakespeare zou het ook zeggen; Muziek is de enige taal die iedereen kent, spreekt en verstaat. En iedereen is muzikaal en kan zingen op zijn eigen manier en niveau, dus speel.

Muziek in welke vorm dan ook kan een mens een heerlijk gevoel geven.

Zo gaf lang geleden de Wenterselse harmonie een concert bij de bosschuur. En als ik mijn ogen sluit, dan zweven mijn gedachten weer met die muziek mee over het bos.

Dan gaan boomkruinen wuiven en bladeren ritselen, en in de verte hoor ik zelfs een specht driftig meetrommelen.

Mien du Poes

Agenda

13 juni	MTB-toertocht.
6 t/m 9 juli	Avondwandelvierdaagse
6-7-8 augustus	Dorpszeskamp
25 september	Kwisavond Wenterselse Kwis
8 oktober	Uitslagavond Wenterselse Kwis



2022

13 mei	Feestavond Gildefeest 700jr
14 mei	Kinder- en ouderenmiddag
15 mei	Groot Gildefeest 700jr
10 en 11 dec	Dickens Festijn

AFVALKALENDER

11 mei **PMD-GFT-afval**

25 mei **PMD-GFT-Restafval**

oud papier hier...

8 mei ophalen
12 juni brengen

**Kraakperswagens vanaf 9.00 uur
Papier brengen bij het Jeugdhuis**